

Christenvervolgning vandaag

Door Reinhard Backes



Mensen worden vanuit politieke, etnische of religieuze motieven gediscrimineerd en vervolgd. Zelden gebeurt dit openlijk, want wie zo handelt, schuwt de openbaarheid. Allen die vervolgd worden zijn daarom aangewezen op mensen die hen een stem geven, die de daders moeilijke vragen stellen, die zich niet laten afwijzen, die het onrecht bij naam noemen en openbaar maken wat in het verborgene gebeurt. Ook christenen worden gediscrimineerd, vervolgd, ja gedood – tegenwoordig in meer dan 40 landen en in toenemende mate. Wijlen paus Johannes Paulus II heeft bij vele gelegenheden de situatie van christenen van verschillende confessies treffend beschreven. Hij onderlijnde dat de *vormen van discriminatie van gelovigen, ja van hele kerkelijke gemeenschappen veelvoudig en dikwijls subtiel zijn, hoewel in het staatsrecht en in internationale documenten tegelijk de geloofs –en gewetensvrijheid geproclameerd wordt. "Tegenwoordig zijn in plaats van gevangenis, concentratiekamp, dwangarbeid en verbanning uit het vaderland andere, minder opvallende, maar des te geraffineerdere straffen gekomen. Niet de bloedige dood, maar een soort civiele dood; niet alleen de afzondering in een gevangenis of kamp, maar de voortdurende inperking van de persoonlijke vrijheid of sociale discriminatie."*

In Europa lijkt het christendom aan belang te verliezen, het aantal gelovigen loopt terug. In de rest van de wereld gebeurt het tegenovergestelde: in Afrika en Latijns-Amerika zijn er dubbel zoveel christenen als 30 jaar geleden, in Azië is hun aantal verdrievoudigd. Van de zes miljard mensen behoren vandaag meer dan 2 miljard tot een christelijke religie. 1,2 miljard zijn moslims (70 tot 80 procent Soennieten, 20 tot 30 procent Sjiieten), 828 miljoen Hindoes en 364 miljoen Boeddhisten. De katholieke Kerk is met meer dan één miljard gelovigen de grootste geloofsgemeenschap ter wereld.

Religieuze overtuigingen spelen in het dagelijkse leven van de niet-Europese landen een belangrijke rol. Zij schapen identiteiten, die niet onmiddellijk tot conflicten hoeven te leiden, maar ertoe kunnen bijdragen. In de westerse samenleving is dit alles in de grond niet onbekend, maar een meerderheid is er zich niet van bewust. Dat mensen omwille van hun geloof benadeeld, vervolgd of gedood worden, daar maakt de publieke opinie geen gewag van. Hier rust vooral op de Europeanen en Noord-Amerikanen een grote verantwoordelijkheid, omdat zij na het kolonialisme, het totalitarisme, de holocaust en twee verschrikkelijke wereldoorlogen er aanspraak op maken wereldwijd advocaten van de elementaire rechten te zijn. Dit omdat godsdienstvrijheid tot het zelfbesef van hun samenleving behoort, omdat zij over de mogelijkheid beschikken mensenrechten af te dwingen en te verdedigen.

Allen, in het bijzonder de christenen, tot welke confessie zij ook mogen behoren, zijn geroepen zich voor de lijdende broeders en zusters in te zetten. Door hun gebed, hun woorden, hun discreet of openlijk protest, door het schenken van goederen en geld.

Elkeen kan gehoor geven aan hen die zelf hun stem niet meer kunnen verheffen omdat zij tot zwijgen gebracht werden. Evenzo moeten we ervoor zorgen dat het niet zo ver kan komen in de regio's op deze wereld waar vrede heerst.

Literatuurtips:

Nieuw boek van Reinhard Backes, in opdracht van Kerk in Nood/Oostpriesterhulp: „Sie werden euch hassen – Christenverfolgung heute“ Sankt Ulrich Verlag, Augsburg, ISBN-10: 3-936484-58-9 (nog niet in het Nederlands beschikbaar).